

Hier of daar?

Tekst en foto's: Vrienden Wandelbos Groenendaal



Een echtpaar van middelbare leeftijd fietste afgelopen zondag langs de Van Doornkade naar de ingang van Groenendaal aan de Ritzema Boskade. Met een brede armzwaai bestemde een van hen het weiland in de bocht 'voor de vluchtelingen'. Het zou makkelijk passen. Opgewekt en tevreden met deze vaststelling vervolgden zij hun weg.

Het weiland lag er prachtig bij. Werkelijk voorbeeldig. Net mooi gemaaid, keurig hek, zonnetje erop. Een lust voor het oog. Maar dat blijft het ook; want dat weiland is langdurig verpacht, aan een Kennemerlandse boer. Dus dat kan helemaal niet zomaar vergeven worden aan iets of iemand anders. Stel je voor.



Ook een andere plek in het bos is eerder al geëvalueerd voor het plaatsen van opvangwoningen voor de opvang van Oekraïners. De grote parkeerplaats bij de bos-ingang bij de Sparrenlaan werd met zo'n zelfde armzwaai geschikt bevonden voor flink wat opvangplekken. Alle voorwaarden konden worden afgevinkt: openbaar vervoer in de buurt, net als winkels, scholen, sportaccommodaties, parkeerplaatsen, mogelijkheid tot nutsvoorzieningen....

Totdat iemand bedacht dat het misschien niet zo'n goed plan was om dit midden in een bos te doen. 'Iets met natuurwaarden en Natura 2000'. Mogelijk dat het anders wel de Vereniging Vrienden van Wandelbos Groenendaal was geweest die dit onder de aandacht had moeten brengen.

Blijft natuurlijk het probleem: waar vangen we de vluchtelingen dan wel op in Heemstede?

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.

info@wandelbosgroenendaal.nl, www.wandelbosGroenendaal.nl.