

Uitje in Groenendaal

Tekst en foto's: Vrienden Wandelbos Groenendaal

Er zijn van die dagen dat je behoefte hebt aan een uitje. Nou, daar is een goed recept voor: men neme een hond en twee wandelschoenen en vertrekken richting Groenendaal. Daar aangekomen blijk je niet de enige te zijn. Integendeel, er wordt volop gehold en gedraafd. Gespetterd en gezwommen.

En passant raak je in gesprek met betrokken liefhebbers van Groenendaal die al of niet voorstander zijn van de Belvédère. Dat blijkt een heet hangijzer te zijn. Iemand suggereerde "eerst maar eens de heuvel herstellen".

Na het zwemmen, op pad naar de nog net vóór Poly omgevallen eik bij de Van Rappardlaan. Niemand raakte gewond gelukkig. Een kanjer was het. Slachtoffer van zijn leeftijd en de droogte. Zijn buurboom bleek ook verzwakt en is uit veiligheid ook omgelegd; anders had Poly die vast te grazen genomen! Een wat kleiner exemplaar had al een bles en doet nu dienst als afscheiding tussen pad en veld bij de speeltuin.

En omdat het zo lekker rook en het lunchtijd was, kon er op het terras van de speeltuin nog wel een frietje mét vanaf. Dat was alweer lang geleden, dus vooruit. Het werd geserveerd in een duurzaam bakje van suikerriet. Je zou het bijna erbij opeten. Alles bij elkaar anderhalf uur, maar het was een heerlijk uitje.



Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.