



Gelukkig Nieuwjaar

Door Ems Post

Een nieuw jaar.
Nieuwe vergezichten.
Nieuwe voornemens.
Minder vooral.
Van alles minder.
Minder eten, minder
tv kijken, minder
drinken. Maar ge-
lukkig ook meer.
Meer slapen,
meer lezen, meer klussen afmaken, meer slapen en
meer wandelen. De ene voet voor de andere. Kijken,
bewegen, ademen.



Vanaf de Van Merlenlaan, via de Burgemeester Van Doornkade, over de Chinese brug, het klaphek door het Groenendaalse Bos in, voor de nieuwjaarsduik. Het heilzame bos.

De vogels hadden het rustig. Veel minder vuurwerk dit jaar. Als dank kwetteren ze extra vrolijk. Het pad langs de scouting, de heuvel beklimmen naar de zandbak. Wie weet wordt dat ooit de plek voor een klimobject.

O wacht, dat klinkt als een goed voornemen. Het glibberige bruggetje over de Lelievijver op weg naar de voormalige Belvédère. Hoe staat het daarmee trouwens? Even gekeken op de website van de gemeente: "De schenker bleek niet gelukkig met het doorlopen proces en de uitkomst daarvan. In overleg tussen architect, schenker en gemeente wordt nu gewerkt aan een aanpassing van het schetsontwerp waarin de drie partijen zich kunnen vinden. Om dit proces zorgvuldig te doorlopen in deze coronaperiode, waarin persoonlijk overleg niet altijd mogelijk is, kost dit de nodige tijd." Kom op gemeente, maak er wat moois van.



Foto's: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Nog een klein stukje langs het Seringendal waar we hopen op echte seringens, naar de uitgang bij de Vrijheidsdreef. En zo weer naar de Van Merlenlaan. Naar huis, nog de laatste overgebleven oliebollen opwarmen voor bij de thee.

Een nieuw jaar met nieuwe voornemens. Geen tijd te verliezen.

In deze nieuwe rubriek leest u van tijd tot tijd wetenswaardigheden over het Heemsteedse wandelbos Groenendaal. De rubriek komt tot stand met medewerking van de vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.

info@wandelbosgroenendaal.nl
www.wandelbosGroenendaal.nl