



De boswachter als de prins van Doornroosje

Door Trudy Vink

Het is gedaan met de rust!

"Na lange jaren kwam er een prins en hoorde hoe een oude man vertelde van die doornhaag, hoe daar een paleis achter moest zijn, en in dat paleis een wondermooie prinses, Doornroosje genaamd." (uit sprookjes van Grimm).



In het noordelijke bos is een groot omheind gebied. Een enkel bordje wijst erop dat het een natuurherstelgebied is. Het ziet eruit als de tuin rond het paleis van Doornroosje door de vele braamstruiken die er al jaren ongehinderd groeien. Geen mensen, geen honden en geen Hooglanders die de natuur verstoren.

Aan alle rust is nu een einde gekomen. Gewapend met grote elektrische heggenscharen banen boswachters Rogier en Kees zich als prinses een weg door het doornwoud. Ook enkele bomen worden geveld om ruimte te maken voor andere soorten die in de verdrukking kwamen. In het bos vinden de boswachters geen paleis; maar net buiten het omheinde gebied staat wel een sprookjesachtig Heksenhuisje. Doornroosje is helaas in geen velden of wegen te zien, laat staan in het bos.

We zouden de boswachters willen vragen waarom het gebied omheind werd en hoelang geleden dat werd gedaan. Hoe heeft de natuur zich ontwikkeld in al die jaren en hebben ze er nou echt een rijkere natuur aangetroffen? Wat gaat er verder met dit gebied gebeuren? Blijft het ook in de komende tijd een proeftuin voor natuurherstel? Meer hierover een volgende keer.



Foto's: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.

info@wandelbosgroenendaal.nl
www.wandelbosGroenendaal.nl