

Feest in Groenendaal?

Door Ems Post

Volgend jaar, om precies te zijn op 17 juli, is het 110 jaar geleden dat Wandelbos Groenendaal feestelijk werd geopend. In het boek Groenendaal van Buitenplaats tot Wandelbos staat te lezen hoe feestelijk dat wel niet was. Er was een feestgids met het programma, er was muziek, er waren genodigden in feestkleding - hoewel de heren gevraagd werd geen hoge hoed te dragen. Alle kinderen hadden vrij van school (!) en "de beschavende invloed van de aankoop van het Wandelbos kon beginnen.....", aldus burgemeester David van Lennep in zijn toespraak.



Bijna 110 jaar later vraagt de huidige burgemeester Astrid Nienhuis de Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal steeds als dat nodig is wandelaars in Groenendaal aan te spreken op de ge- en verboden die gelden in het bos, want gemeentelijke handhaving is niet voorradig. Dus moeten wij bijvoorbeeld de wandelaar met een hond (los of aangeliend) wijzen op de opruimplicht en vooral op het algehele verbod voor honden in het deel ten zuiden van de Sparrenlaan.

Dat is vragen om problemen. Als de gemeentelijke handhaver tijdens zijn spaarzame bezoek al te maken krijgt met korte lontjes in plaats van een 'beschaafd' weerwoord van een aangesproken wandelaar, kunt u zich wel voorstellen dat een willekeurige aanspreker te maken krijgt met een vaatje buskruit.

De Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal werd ruim 30 jaar geleden opgericht omdat er in 1988 onrust was ontstaan over het beheer van ons mooie bos. Bijvoorbeeld, de honden moesten er maar uit. Daar heeft de Vereniging met succes tegen gestreden. Het deel ten noorden van de Sparrenlaan werd het domein waar ook de wandelaar met hond welkom bleef.



Foto's: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Zucht.....daar zitten we nu, met alweer een lockdown, daardoor meer honden, wandelaars van (ver) buiten Heemstede, sommige wandelaars die hun honden door het hele bos alle vrijheid geven vanwege een gebrek aan beschaving (de welwillenden dank ik en vraag ik vol te houden).

En dat alles bij een gebrek aan regelmatige gemeentelijke handhaving, alleen twee bosmedewerkers die met gebonden handen vriendelijk vragen of u de poep alstublieft wilt opruimen of uw hond naar het noordelijk deel wilt begeleiden.

Feest volgend jaar bij het 110 jarig bestaan.....? Ik hoop het van harte. Maar dan moet iedereen met en zonder hond zich er nu al stevig voor inzetten.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal. www.wandelbosGroenendaal.nl, info@wandelbosgroenendaal.nl.

