

Bruidstooi in Groenendaal

Door Leo van Os

Nu de lente in al haar uitbundigheid zich volop manifesteert, halen overal in het bos struiken en planten hun fraaiste bruidstooi tevoorschijn, om die trots aan ons wandelaars te tonen. En zoals ieder jaar is daar veel witte pracht bij.

Toonde twee weken geleden de vogelkers al royaal haar witte voorjaarspracht, aan de rododendronstruiken ontluiken eveneens kleurige bloemen; veel witte, maar paarsblauwe en roze doen ook volop mee.

Tussen al dat fraais zien we nu en dan ook het weelderige wit van een bruidsjapon – en dan is een deftig uitgedoste bruidegom meestal ook in de buurt – vaak in statig zwart, maar soms in eigentijdse uitmonstering. Fotografen die zich specialiseren in bruidsfotografie kennen de meest fotogenieke plekjes in Groenendaal wel. Maar omdat ons bos er best veel van heeft, ontstaan daar gelukkig nooit opstoppingen.

Wat is het voorjaar toch een optimistisch seizoen voor de natuur en wat mogen we ons gelukkig prijzen dit in Groenendaal van zo dichtbij optimaal waar te kunnen nemen.

*Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl,
info@wandelbosgroenendaal.nl.*

