

## Vrijheid

*Door Ems Post*

's Morgens om half acht, halverwege de Vrijheidsdreef, over het weiland langs de blauwe route waar de hond nog even aan de lijn moet, bij scouting Groenendaal inwandelen. Het voelt elke keer als vakantie. Vrij zijn. Niks hoeven.

Dat duurt natuurlijk precies 15 minuten want dan ben je alweer bij het oorlogsmonument terug, maar dat vrije gevoel is er. Het monument herinnert ons aan de herdenkingsbijeenkomst die dit jaar op 4 mei weer mocht doorgaan en veel drukker bezocht werd dan andere jaren. De stroom mensen die meeliepen in de stoet was indrukwekkend.

Nu is de Vrijheidsdreef weer indrukwekkend door de massa klaprozen. Als u nog niet bent gaan kijken dan moet u opschieten, nu zijn ze er nog. De bomen aan weerszijden van de voetpaden zijn gelukkig goed aangeslagen. Ze geven nog niet de schaduw die de kathedrale kastanjes gaven tot ze bezweken aan de kastanje ziekte en het veld moesten ruimen. Maar de nieuwe bomen, lindes langs de beide zijden van de rijbaan en afwisselende bomen aan de buitenrij, doen hun best om elkaars takken aan te raken. De aanblik wordt al voller. Het is een genot om zo, met een heerlijk 'vrij' gevoel, je dag te beginnen.

*Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.  
[info@wandelbosgroenendaal.nl](mailto:info@wandelbosgroenendaal.nl),  
[www.wandelbosgroenendaal.nl](http://www.wandelbosgroenendaal.nl).*



Foto: Vrienden Wandelbos Groenendaal.