

Zwemmen in Groenendaal

Door Ems Post

Het is warm, erg warm zelfs. Voor verkoeling moet je in het bos zijn of in alle kleine en grote watertjes in en om Heemstede. Stoere jongens springen vanaf grote hoogte in het Spaarne en de nieuwe haven met zijn leuke gele trappen vraagt er gewoon om. Maar het is helaas overal verboden.

Nee, dan honderd jaar geleden! Toen was er een openluchtbad in Heemstede. In Groenendaal zelfs! Bij de opening stond er in de krant dat het "een lust en een genot was". Daar kan je je wel wat bij voorstellen. Schaduw van hoge bomen, de geur, de geluiden, het natuurlijke element: er zwommen zelfs visjes in die het filter gepasseerd waren. Dat de zijanten glibberig waren en de bodem ook zo aanvoelde hoort er bij, dat heb je in open water ook. En dat het water niet stralend blauw was net zo.

In de begintijd kwamen er per jaar een kleine 10.000 bezoekers, meestal heren, want het damesbad werd pas later toegevoegd. Toen was er zelfs een jaar met bijna 100.000 zwemmers! Honderdduizend, stel je dat eens voor. Daar zaten ook de kinderen bij die in dit bad hebben leren zwemmen.

In 1954 was het bad nog volop in gebruik en, koud of niet, de zwemles ging door.

Helaas moest na 50 jaar geconcludeerd worden dat het niet langer te doen was. Het was vechten tegen de bierkaai om het schoon te houden. Weer het bad helemaal renoveren of een nieuw, hygiënisch, veilig, jaarrond zwembad elders, was geen moeilijke keuze.

Jammer is het wel, dat we nu in Heemstede niet meer met de fiets en de zwempakken kunnen genieten van warme, zonovergoten uren in het zwembad op de ligweide met een ijsje onder handbereik. Of zou er net als bij de Belvedere.....?

Foto's aangeleverd door Els Bus. Dank Els voor je enthousiaste verhaal en het gebruik van je foto's.



Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl
www.wandelbosGroenendaal.nl