

## Emoties in Groenendaal

*Tekst en foto's: Vrienden Wandelbos Groenendaal*

Geen auto's, scooters of fietsen die je omverrijden. Geen massa's rolkoffertjes die je de weg versperren. Geen boze gezichten van haasterikken die je in de weg lopen.



In plaats daarvan ruimte om even tot rust te komen, de benen te strekken en je gedachten de vrije loop te laten. Dat kan allemaal in Groenendaal. Met of zonder hond. En als je even wilt uitrusten, staan er volop houten bankjes om op te zitten.

Vaak zijn ze geschonken door wandelaars en de meeste bankjes hebben dan ook een plaatje op de rugleuning. Meestal met een korte boodschap waaruit veel emotie spreekt. De emotie van dankbaarheid, of van drama op drama, of van berusting en hoop.



Berusting en hoop.



Dankbaarheid.

Kijk er eens naar en probeer je te verplaatsen in de emoties van de afzender, de goede gever van dat bankje.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal. [info@wandelbosgroenendaal.nl](mailto:info@wandelbosgroenendaal.nl), [www.wandelbosGroenendaal.nl](http://www.wandelbosGroenendaal.nl).



Drama op drama.