

Magisch Groenendaal

Teks en foto's: Vrienden Wandelbos Groenendaal

Het is nog donker als de wekker gaat. Op tijd op het werk zijn betekent vroeg de honden uitlaten. Het is 6 uur! Heemstede is nog volledig in rust, zelfs op de Herenweg geen auto of fiets te bekennen. Een uur later zal dit er heel anders uitzien. Bij het hek van Groenendaal aangekomen wordt duidelijk dat ook de natuur nog volledig in rust is. Alles is stil en donker.

Bij het openen van het hek en het binnengaan van het bos is de mystiek van Groenendaal voelbaar en omsluit ons. Gelukkig is het volle maan, waardoor de Torenlaan in contouren goed te zien is. De Kerktoeren is omhult in een prachtige nachtblauwe gloed. Mobiele telefoons beschikken over goede camera's tegenwoordig, waardoor het maken van een amateurfoto van dit prachtige verschijnsel redelijk lukt.

Het voelt magisch tot er plots stemmen klinken en rode lichtjes heen en weer over het pad bewegen. Er zijn dus ook andere bezoekers op dit uur die hun hond uitlaten.

De magie is meteen verbroken en de realiteit dringt door. Voor de natuur is het nog nacht. Nacht is voor de dieren van belang. Overdag is het enorm druk in het bos en zijn mensen en honden potentiële bedreigingen voor de dieren. Deze verstopten zich. 's Nachts kunnen ze vrijelijk bewegen en hoeven ze alleen rekening te houden met hun natuurlijke vijanden. Zo jaagt de uil 's nachts op muizen.

Vroege bezoekers verstoren deze nachtelijke leefruimte van de dieren in dit overdag soms overvolle bos. Misschien een idee om daar een beetje rekening mee te houden en zolang het donker is een route buiten het bos te kiezen. Trouwens, officieel is het bos pas een half uur na zonsopgang toegankelijk voor bezoekers.



Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl
www.wandelbosGroenendaal.nl