

Sleutelbloemen in Groenendaal

Tekst en foto's: Vrienden Wandelbos Groenendaal



Dit jaar zijn ze weer veelvuldig gezien in het bos. De sleutelbloemen. Ze zijn overal. Aan hekken, op paaltjes, op banken, op de grond in het zand. Veelvuldig in weekenden en soms ook door de week. Zelfs op de druk gebruikte parkeerplaatsen zijn ze gezien.

De boswachter werd er zelfs op zondag voor uit zijn bed gebeld: of hij de sleutelbloemen soms gevonden had?? Dat heeft nu helemaal geen zin meer, omdat hij verhuisd is en het huis anti-kraak bewoond wordt.

Het betreft natuurlijk geen groeiende sleutelbloemen, maar verloren en weer gevonden sleutels. In het bos komt het regelmatig voor dat mensen hun sleutels verliezen.

Fiets sleutels, autosleutels, huissleutels, er ligt echt van alles.

Als ze gevonden worden, moet de vinder vaak



creatief aan de slag. Ik heb hier een sleutel; waar zou de ongelukkige eigenaar hem zoeken? Op de vuilnisbak? Nee, want daar moeten de poepzakjes in en dan verdwijnt hij mee de bak in natuurlijk. Op een bankje? Ja, maar daar lag de sleutel niet precies. Toch maar doen? Weet je wat, ik leg hem bij de ingang op een paal. Dan zien ze hem meteen. Of nog beter, ik hang het bosje met de ring aan het hek, daar valt hij goed op. Maar bij welke ingang? Best wel een dilemma.

Een andere vraag is natuurlijk hoe die sleutels daar terecht komen en daar kan je je van alles bij voorstellen. Die sleutel zat vast los in de zak, naast het poepzakje, het hondenkoekje of de



zakdoek en bij het opdiepen van deze voorwerpen viel de sleutel op de grond. En daar gaat het mis. Op de tegels van de stoep hoor je ze vallen, maar niet op het zand van het duin waarop het bos staat.

De oplossing lijkt eenvoudig. Je sleutels extra diep opbergen bij het betreden van het bos. Fijne wandeling, met of zonder hond. En wel thuis.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.

info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.